

18 MAYIS 1974'den 18 MAYIS 1994'lere

İsmail Hakkı Kılıç
Jeo.Yük. Müh.

18 Mayıs 1974'de JEOLOJİ MÖHENDİSLİĞİ'nin bir disiplin olduğunu yakalayanı, bu disiplinin üyeleri olan Jeoloji Mühendislerinin mesleki, ekonomik, demokratik platformda bir örgütsel güçle büyüyebileceğini, kendi kimliğini demokratik örgütlenmesiyle devam ettirebileceğini gören arkadaşlarımı, o günün koşullarında yürekliliklerini, heyecanlarını saygıyla anmak isterim.

Ben de meslek hayatına adımımı attığımda, Jeoloji Mühendisliği çizgisinin JMO örgütlenmesi içinde yakalanması gerektiğine inandım. Bu inançla 1978 yılında JMO yönetim kurulunda, Devrimci-Demokratik-Cümbürliğin anlayışıyla üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmenin mücadelesini öğrendim. Bu anlamda 1978'i unutamam. 1979 benim için daha ağır sorumlulukları* üstesinden gelinmesi gereken yıl oldu. Üye arkadaşlarımın iradesi, bana JMO BAŞKANI gibi önemli bir görevi emanet etmiştir. Bu görev benim için çok anlamlıydı. Yönetim kurulu olarak hepimiz Jeoloji Mühendislerinin Demokratik kitle örgütünün yönetimini üstlendiğimiz birinciyezdik. Bu anlamda DEMOKRATİK ilkelerimize sarılarak kitle örgütü olmanın gereklerini hayata geçirmeyi önümüze hedef olarak koymuştuk. Bu hedefimize de

başarıyla ulaştığımızın gururunu halen de takmaktayım.

Yönetimimizde en geniş anlamda demokrasiye yer verildi, üye-yönetim bütünlüğünün en iyi örnekleri hayata geçirildi. Üyelerim izin değerli bir kimilerine ulaşabildi, onlardan aldığımız, yönetim kurulumuzun dünya görüşü ile daha anlamlı mesajlar halinde tekrar üyelerimize, kamuoyuna mül edilebilmişti.

Bununla beraber ülkemizde verilmekte olan demokrasi mücadelesinde de, TMMOB disiplini içerisinde, JMO olarak üzerimize düşen sorumluluklarda en ön saflarda yerimizi alabilmeyi de bildik. Mesleki, ekonomik, demokratik haklarımızın kalıcı çözümünün, ülkemizde verilmekte olan Emperyalizmi e-Faşizme-Şövenizme karşı mücadelenin başansı ile mümkün olabileceği gerçeğinden hiç ayrılmadık.

Odamızın 20. Kuruluş Yıldönümü'nü kutlayacağımız şu günlerde yine 1980'ler Türkiye'sinde JMO yönetiminde ya da çalışmalarında görev ve sorumluluklarını terketmeyen bütün arkadaşlarımın özverili mücadelelerini kutlamadan bugünlere gelemiyorum:

İçinde bulunduğumuz 1990'lar Türkiye'sine baktığımızda, ülkeyi 12 Eylül 1980 noktasına getiren anlayışın yine iş başında olduğunu, hatta daha bir kurumsallaşmış olarak ülkeyi yönetmeye çalıştığını görmekteyiz. Fakat kendi ekonomik, politik krizlerinden

kurtulmanın derdine düşmüşlerdir.

Adeta yarattıkları ekonomik-politik çıkmazın içinden kurtulmanın paniği içerisindeyler.. Kendi bunalımlarından kurtulma adına her geçen gün emeğiyle yaşam mücadelesi veren emekçi halkımıza, yurtsever, namuslu, demokrat insanlarımıza daha ağır ekonomik, siyasi faturalar çıkartılıyor..

Demokrasiye ve özgürlüklerin varolan kurtuluşlarına dahi tahamül edemez duruma gelmişlerdir, ülkemizi yönetenler. Böylesi bir 1990'lar Türkiye'sinde her zamankinden daha çok demokratik güç birliklerine ihtiyacımızın olduğu gün kadar açıktır. Demokratik, mesleki, ekonomik haklarımızın kalıcı çözümlerinin ülke genelindeki demokrasi mücadelesinin demokratik haklar mücadelesinin başansına tabi olacağı geçeriidir. Bu perspektif içinde 18 Mayıs 1974'ten 18 Mayıs 1994'ere kadarki 20 yıllık zaman aralığımda Jeoloji Mühendislerinin ekonomik, demokratik kazanımına omuz veren, mesleki alanlarda Jeoloji Mühendisliğini hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veren, JMO örgütülüğü içinde yer alan bütün yöneticileri ve emeği geçen bütün üye arkadaşlarımı yüreğime kutluyorum. Geline bu aşamayı daha da ileriye taşıyacak görev ve sorumluluklar almak için bekleyen genç arkadaşlarımı da şimdiden tebrik ediyorum. •